

### **ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1ος**

Η παλιά μας γειτονιά  
έχει σπίτια χαμηλά,  
που έχουνε μικρή αυλή  
μα και ζεστασιά πολλή.

Τα παιδιά στη γειτονιά  
παίζουν όλα με χαρά.  
Το κουτσό και το κρυφό  
Μα και το κυνηγητό.

### **ΑΦΗΓΗΤΗΣ 3ος**

Οι παππούδες κι οι μπαμπάδες  
το πρωί είναι στη δουλειά τους,  
για να φέρνουν κάθε μέρα  
το φαΐ στη φαμελιά τους.

Σαν τελειώσουν επιστρέφουν  
για να φαν' το φαγητό τους,  
κουρασμένοι απ' τη δουλειά τους  
φτάνουνε στο σπιτικό τους.

### **ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2ος**

Οι μαμάδες κι οι γιαγιάδες  
σαν καλές νοικοκυράδες  
κάνουν όλες τις δουλειές  
μες στα σπίτια στις αυλές.

Παίρνουν τα κεντήματά τους,  
τα βελόνια, τα πλεκτά τους  
και αρχίζουνε ρολόι  
όλες το κουβεντολόι!

### **ΑΦΗΓΗΤΗΣ 4ος**

Πραματευτάδες, έμποροι  
και άλλοι πωλητές  
κάθε μέρα τριγυρνούν  
και κάνουνε δουλειές.

Γι' αυτό καθίστε εσείς καλά  
κι ακούστε πολύ προσεκτικά  
αυτά που έχουν να μας πουν:  
τι κάνουν μα και τι πουλούν.

### **ΓΙΑΓΙΑ 1η**

Κάθισε καλή μου εδώ  
να σου δείξω το πλεκτό  
που θα φτιάξω για το εγγόνι,  
όλο με χοντρό βελόνι.

Είναι όμορφη η αυλή,  
λουλουδάτη, ευωδιαστή !  
Γλάστρες όλο χρώματα,  
λουλούδια όλο αρώματα !

### **ΓΙΑΓΙΑ 2η**

Είναι πάντα η ώρα αυτή  
που μου αρέσει πιο πολύ,  
που ο ήλιος πάει να δύσει  
και τη φύση να κοιμίσει !

Τώρα θα 'ρθουν τα παιδιά,  
τα εγγόνια τα μικρά  
και θα πούμε παραμύθια,  
για νεράιδες και ρεβίθια !!

### **ΠΑΙΔΙ 1ο**

Α μπε μπα μπλομ  
Του κιθε μπλομ

ας παίξουμε κρυφτό  
θα τα φυλάω εγώ !

### **ΠΑΙΔΙ 2ο**

Κρυφτό, κυνηγητό,  
παιχνίδια ένα σωρό !  
Μα κι άλλα πιο πολλά,  
όλα ομαδικά.

### **ΠΑΙΔΙ 3ο**

Περνά περνά η μέλισσα  
ελάτε εδώ να παίξουμε  
και ύστερα θα τρέξουμε  
ν' αλλάξουμε παίχνιδι.

### **ΠΑΙΔΙ 4ο**

Εγώ θέλω να παίξουμε  
τη μικρή Ελένη,  
το γύρω γύρω όλοι  
μες το μικρό περβόλι !

### **ΠΑΙΔΙ 5ο**

Εμένα μου αρέσει  
Να παίξουμε τον βασιλιά  
Με τα δώδεκα σπαθιά.

### **ΠΑΠΠΟΥΣ 1ος**

Φίλε μου νομίζω τώρα  
είναι η σωστή η ώρα  
για κουβέντα, καφεδάκι  
μέσα στο καφεενεδάκι!

Θα μιλήσουμε για όλα,  
για συμβάντα μεσ' τη χώρα  
και θα παίξουμε χαρτάκι,  
με γλυκό και καφεδάκι !

### **ΠΑΠΠΟΥΣ 2ος**

Και ο καφετζής δικός μας,  
φίλος είναι καρδιακός μας,  
θα μας ψήσει καφεδάκι,  
να' χει μπόλικο καϊμάκι !

Καφενείον "Η ΕΛΛΑΣ"  
και παρέα να γελάς !  
Είναι όμορφη μαθές,  
η ζωή μας, τι τα θες !

### **ΚΑΦΕΤΖΗΣ**

Θα σας ψήσω καφεδάκια  
με λαχταριστά καϊμάκια,  
θα σας φέρω και γλυκό,  
- μυρωδάτο, σπιτικό!

Και ο ήλιος σαν θα δύσει  
το παιχνίδι θε να αρχίσει,  
με την τράπουλα στο χέρι  
κι ότι η τύχη μας θα φέρει !!

### **ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ 1η**

Μα τι μέρα βρε Τασία !  
Είναι σκέτη πανδαισία !  
Ο ήλιος λάμπει από ψηλά  
κι είναι όλα μια χαρά !

Να τελειώσω τη δουλειά μου,  
να σκουπίσω στη μεριά μου  
κι ύστερα όλες μαζί  
θα γελάσουμε πολύ.

### **ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ 3η**

Εβαρέθηκα μαθές,  
κάθε μέρα τι τα θες !  
Σκούπισμα, συγύρισμα  
κι όλες τούτες τις δουλειές !!

Σταματώ λοιπόν κι εγώ  
και τ' αφήνω στο λεπτό !  
Τόσο ωραίο πρωινό  
είναι μόνο για χορό !

### **ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ 2η**

Έχεις δίκιο βρε Μαριώ  
είναι μέρα για χορό !  
Άντε βάλτε ένα χεράκι  
και βοηθήστε με λιγάκι !  
κι ύστερα όλες μαζί

στη δική μου την αυλή  
κέντημα, πλεκτό, καφέ  
και μεγάλο χαβαλέ !

### **ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ 4η**

Τα παιδιά μας στο σχολειό  
και εμείς νοικοκυριό  
και οι άνδρες στη δουλειά  
που καιρός για τεμπελιά !!

Με φακιόλι στο κεφάλι,  
με ποδιά, πω πω, τι ζάλη !  
Έχω τόσα εγώ να κάνω !  
Θεέ μου πώς να τα προφτάνω !

### **ΟΛΕΣ ΜΑΖΙ**

Άντε πάμε το λοιπόν  
και δεν έχουμε καιρόν !

## **ΠΑΓΩΤΑΤΖΗΣ**

Όταν πιάνει καλοκαίρι  
όλοι εμένανε ζητάνε,  
στο καρότσι μου τρεχάτοι,  
παγωτάκι για να φάνε !

Κυπελάκια και χωνάκια,  
σοκολάτα και βανίλια,  
θέλουν όλα τα παιδάκια  
και δροσίζουνε τα χείλια !

## **Μανάβισσα**

Φρέσκα φρούτα φέρνω εγώ  
στη μικρή τη γειτονιά  
για να φάνε τα παιδάκια,  
ο παππούλης κι η γιαγιάκα.

Να τα λάχανα, τα χόρτα,  
μαρουλάκια και καρότα,  
σέλινο και μαϊντανό,  
μελιτζάνες, χίλια δυο.

## Πωλήτρια λουλουδιών

Όμορφα λουλούδια  
όλα πλουμιστά,  
με χρώματα γεμάτα,  
κι ωραία μυρωδιά.

Πάρτε να στολίσετε  
το βάζο, το παρτέρι,  
και τα αγόρια να δώσετε  
στο αγαπημένο σας ταίρι.

## Πραματευτής

Κουβαρίστρες, βελονάκια,  
πραματάκια ένα σωρό.  
Πήρα δρόμους και δρομάκια,  
ότι πάρεις, 1 ευρώ.

Πάρτε κορίτσια ωραία χτενάκια  
χίλια στολίδια, χίλια καλά  
πάρτε τσατσάρες και τσιμπιδάκια  
πάρτε κορδέλες για τα μαλλιά.

## Νερουλάς

Εδώ το καλό νερό  
το 'φερα από το βουνό.  
Να το πίνουν τα παιδιά  
και να χαίρεται η καρδιά.  
Να το πίνουν οι μεγάλοι  
και να λένε δωσ' μου πάλι.

## Μοδίστρα

Με βελόνα και κλωστή  
Και μεγάλη προσοχή  
το φουστάνι απλώνω  
και στη ραπτομηχανή  
τις ραφές γαζώνω.



## **ΓΑΛΑΤΑΣ**

Εδώ ο καλός ο γαλατάς  
που 'χω το φρέσκο γάλα !  
Φέρε εδώ καλή κυρά  
να βάλω στη μπουκάλα !!

Φρέσκο απ' τη γελάδα  
θα πιούνε τα παιδιά σου,  
μεγάλη νοστιμάδα  
θα νιώσει η αφεντιά σου !!

## **ΠΛΥΣΤΡΑ**

Είμαι πλύστρα φοβερή,  
προκομμένη και καλή.  
Πλένω, απλώνω και μπαλώνω,  
τη δουλειά μου την τελειώνω.

Τι τραβάω η φτωχή,  
σήμερα έπιασε βροχή.  
Συμφορά μου τύχη που' χα  
δεν στεγνώσανε τα ρούχα.  
Δεν αντέχω πια. Νισάφι!  
Θα με φάει αυτή η σκάφη!

## **ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ**

Για ελάτε και στηθείτε  
για να φωτογραφηθείτε!  
Πάρε πόζα, πες τυράκι,  
να γελάσει το χειλάκι !

Καλλιτέχνης φωτογράφος  
σα να ήμουνα ζωγράφος !  
Το πορτραίτο θα σας φτιάξω,  
σε κορνίζα θα ταιριάξω !

## **ΥΦΑΝΤΡΑ**

Μαλαματένιος ο αργαλειός  
και φίλντισι το χτένι  
κι εγώ είμαι η πέρδικα  
που κάθεται κι υφαίνει.

Δικός μου είναι ο αργαλειός,  
Κι υφαίνω όλο καμάρι  
πλεχτά, στρωσίδα η καθεμιά  
ας έρθει για να πάρει.

## **ΛΑΤΕΡΝΑΤΖΗΣ**

Τη λατέρνα μου στον ώμο  
πάω για τα πανηγύρια,  
παίρνω μα κι αφήνω δρόμο  
και τραγούδια λέω μύρια !

Μα κι εδώ στις γειτονιές  
όπου γίνονται γιορτές,  
πάντα πρώτος τρέχω εγώ  
κέφι κάνω τρομερό !!

## **ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ**

Πάρε κόσμε κάρβουνο  
στη σόμπα σου να βάλεις,  
φωτιά γερή, θράκα πολλή  
το σπίτι να ζεστάνεις!

Ο Καρβουνιάρης είμαι εγώ,  
πάντα μουντζουρωμένος,  
φροντίζω για τη ζέστη σας  
κι ας είμαι μαυρισμένος.

## **ΨΑΡΑΣ**

Ψάρια μέσα στο πανέρι  
φρέσκα και λαχταριστά  
για ψητά πάνω στη σχάρα,  
μα και για τηγανητά !!

Με τη βάρκα μου αρμενίζω  
και ψαρεύω στ' ανοιχτά  
και τα δίχτυα μου γεμίζω  
μια ολόκληρη ψαριά !

## **ΛΟΥΣΤΡΟΣ**

Λούστρος είν' το η δουλειά μου  
Τα παπούτσια σας γυαλίζω  
με βερνίκια και με βούρτσες  
όλη μέρα τριγυρίζω !

Κασκετάκι, κασελάκι  
κι από το πρωί γυρνάω  
και το κάνω με μεράκι  
και λεφτά να κονομάω !

## Τελάλης

**Ακούσατε! Ακούσατε!**

**Αύριο θα γίνει μεγάλο πανηγύρι.  
Με χορό και με τραγούδι  
θα καεί το πελεκούδι!**

**Ακούσατε! Ακούσατε!**

**Ο τελάλης είμαι εγώ  
Και τα νέα διαλαλώ.  
Όλους τους ενημερώνω  
Και τον κόσμο αναστατώνω!**

## **ΓΑΝΩΜΑΤΗΣ**

**Εμπρός λοιπόν νοικοκυρές  
φέρτε κουτάλες χάλκινες,  
τηγάνια, κατσαρόλες,  
σε μένα φέρτε όλες !!**

**Γανωματής είμαι εγώ  
και θα τα τρίψω στο λεπτό,  
να γίνουνε γυαλιστερά,  
όμορφα κι υγιεινά !**

### **ΑΦΗΓΗΤΗΣ**

---

Έτσι πέρασαν λοιπόν  
την παλιά την εποχή  
στη μικρή τη γειτονιά  
όλοι οι άνθρωποι αυτοί !

### **ΑΦΗΓΗΤΗΣ**

---

Τα σπιτάκια ήταν μικρά,  
οι αυλές τους φτωχικές,  
μα υπήρχε ζεστασιά  
και αγάπη στις καρδιές!!